



Breanna Laar groen van Prinstere groep, 6/10/2018

Vaak buijte bang

Hallo allemaal, ik ben roos en ik ben heel erg bang voor haaien. Alleen binnenkort ga ik lekker op vakantie naar een tropisch eiland. En dat is al over een week! Dus ik moet kijken wat ik mee ga nemen op vakantie. Misschien mijn agenda en een handdoek voor als ik ga zwemmen in de zee. Of misschien een strandlaken? Ik weet het nog niet.

1 Week later...
We zitten nu nog even in de auto. Want we moeten nog 5 minuten rijden! Daar zijn we dan op het tropische eiland! Ik ga meteen zwemmen. Ik pak mijn handdoek en mijn strandlaken. En mijn moeder heeft mijn bikini meegenomen. Ow nee, in de verte zie ik een kooi waar je in moet staan en dan onderwater gaat bij de haaien. Dat ga ik mooi niet doen! Alleen mijn moeder wil het wel graag. En mijn zus en mijn vader ook! Dus ik weet niet wat ik zal kiezen... Mama ik blijf hier. Mama zegt: oké. Ze zijn al heel ver weg. Wacht ik wil toch wel mee! En uiteindelijk ging ik mee naar de haaien. Dat was het leukste ooit! Ik wil het nog een keer doen! Einde.